

Som borger i Randers Kommune er der ikke meget man kan juble af længere.

Da der blev holdt borgermøder i forbindelse med spareplanerne ang specialskolerne, måtte jeg erfare at der faktisk ikke var nogen af jer, som rent faktisk vidste, hvad det ville betyde for det enkelte barn og dets familie, når i ville lave om i skoledagen for disse børn. Der var egentlig ikke rigtig nogen som vidste, hvad konsekvensen var sidste gang man sparede på samme område – men stort set alle vidste, hvad de penge man sparede på området, skulle bruges til fremover – nemlig folkeskolen. Man lovede godt nok at de børn der måtte komme tilbage til folkeskolen, ville få tildelt en pose penge, som skulle bruges ude på skolen til at dække barnets behov, men helt ærlig – at fjerne et barn fra en specialskole/klasse, hvor der er uddannet personale til at forstå og imødekomme børn med specielle behov, den samme service vil man jo aldrig opnå på folkeskolen, når barnet bliver sendt tilbage dertil, fordi man har sparet på området.

Der er jo en grund til at man i første omgang valgte at visitere barnet til specialskole/klasse. Netop fordi man ikke havde rammerne og ressourcerne ude på folkeskolen. Men det er jo lige meget. Synes I.

Man gennemførte en sfo plan på specialskolerne, så det ikke længere er et heldagstilbud, men en skole med sfo tilbud. Og I har hele tiden pointeret at det ville ikke få indflydelse på børnenes skoledag. Men hvordan skal det forstås? For når jeg ser på *"følsom personoplysning slettet"*, så betyder det rent faktisk at grundet omlægning til sfo, har der været nedgang i tiden efter skole i forhold til børneantal – dette skyldes mange forskellige grunde, men ens for alle vil jeg tro at det har noget at gøre med de planer I har gennemført, som har betydet en kæmpe usikkerhed for fremtiden for børn og forældre. Og da børneantallet faldt om eftermiddagen, så kunne man ikke have det samme antal ansatte og var derfor nødt til at reducere antallet af voksne som normalt varetog børnene efter skole. MEN det som I mener IKKE berører skoledelen – den kan jeg ikke få øje på. For pga et reduceret antal voksne på skolen, betyder det omrokering og i nogle tilfælde mangel på voksne i timerne i skoledelen – så jeg vil da mene at det har en KÆMPE indflydelse på skoledelen, at I har rykket pladsen fra et heldagstilbud, til et skoletilbud med sfo! Jeg er rystet over at man tager så let på tingene når det gælder special børn. Hvis det var forældre eller skole som havde skyld i den form for mistrivsel, så er jeg sikker på at der helt sikkert blev sat fokus på den enkelte person og der blev placeret et ansvar for denne mistrivsel – så som borger og mor til special børn, så kræver jeg at I bliver stillet til ansvar for den mistrivsel I har valgt at sætte vores børn i – blot for at spare penge.

Og ikke nok med at I tager fra de mindste borger, så tager I gud hjælpe mig også fra de ældste borgere! De mennesker som har knoklet i krigen og efter krigen for at bygge det Danmark op, som vi alle kender i dag, skal de virkelig behandles lige så dårligt eller endnu værre som specialbørnene? Kan det virkelig passe at alle de, som har bygget landet op for os alle sammen, fortjener den samme usikkerhed som specialbørnene, fordi I også vil spare på ældreområdet og deres hjem? Det er da fuldstændig hen i vejret at lige præcis de målgrupper som har brug for aller mest støtte og grundlæggende fast hverdag er de grupper som I gang på gang river gulvtæppet væk på. Og til hvilket formål? Meget firkantet set, så betaler de grupper her, for at man "kan være med på moden i dag". Hvilket formål har det at rykke byen til vandet? Eller smide flere penge i hal 4, eller omlægge en nedlagt tankstationsgrund ved havnen, til et grønt område. De eneste som får gavn af dette er da de mennesker som bor i byen – vi andre som bor udenfor bygrænsen, vil da aldrig tage en tur ind til centrum for at se på planter eller vand. Næh du... Vi vil meget hellere bevare

vores ældrecentre, hvor vi kan mødes med bl.a de ældre. For et ældrecenter herude er meget mere end et ældrecenter. Det bruges af alle generationer, lige fra dagplejen til at man tager på suppeaftener og får sig en god aften i godt selskab. Måske er der snakke om de gamle dage, som går videre til en yngre generation og derved holdes der liv i historien. Men dette ses ikke som værdier for jer, det kan man da hurtigt se, ud fra jeres spareplaner. Ligeledes vil I heller ikke hjælpe med at få hverdagen til at fungere for de tusindvis af familier, som bliver berørt i hverdagen, når I piller ved specialområdet.

Jeg vil til slut bare gøre opmærksom på, at vi som bor udenfor Randers C, også betaler skat, så vi burde også tilgodeses når I sidder og lægger planer for fremtiden.

Venlig Hilsen

Mette Schell Andersen